

## ZUID AFRIKA Rik & Monique ( 29/11 -> 27/12 2022)

De vluchten met Ethiopian Airlines zijn OK maar de rompslomp errond.... We kwamen in Addis aan met onze A350, maar er waren nog 2 andere volle vliegtuigen voor en na ons en rara we moesten ondanks dat we enkel transfer waren door de security. Met meer dan 500 mensen door 2 van die bagagecheckmachines, schoenen uit, plastic fitbit uit, dopper leegdrinken,... etc etc....

Dat ging niet zo soepel met zulke lange rijen!!



Enfin klagers hebben geen nood, we hadden een toffe vlucht naar JNB. Heel leuk om Kenya uit de lucht te zien overdag.

Door de douane (*je hebt hier geen visum nodig jeeey*) niks gevraagd over Covid, geen koffers open moeten maken... Hoola auto huren.

Coolle karre, een Toyota Urban.

Wel zit het stuur aan de verkeerde kant.....Hihi.



Niet via de snelweg (*alleen even buiten de airport*) maar door andere paadjes naar onze eerste AirBNB gereden, Rik heeft dat weer goed gepland die route. Uiteraard via een Super Spar want we hebben water nodig. We hebben

meteen ook besloten dat we 's middags warm zullen eten om 's avonds niet moeilijk te moeten doen. Dus hebben we een superlekkere pizza gegeten in een gezellig restaurant. Onze eerste airbnb is een toffe plek. Zwembadje erbij, tuin en ook..... superlekkere bedden (*anders zou ik niet zo vlug in slaap gevallen zijn*) Na een lange zalige nacht, geen muggen, stilte..... Lekker ontbeten, spullen bij



elkaar, wandelbroek aan en...hoppakee de Urban Toyota in : aan de eerste wandeling beginnen : **Moreleta park.**

Tis niet ver en algauw zijn we aan de wandel. Cool, de bomen hebben hun naam op v. Leuk! We lopen tussen impala's en Guinea fowls. Rik stoort zich soms aan al mijn stoppen voor vogels. Ik hoor er zoveel maar ik kan ze maar af en toe vinden, tis hier een paradijs voor ze. Veel beekjes en veel verstopgroen. Als we bij 1 van de beekjes kunnen gaan de schoenen uit en ik maak m'n hoofd nat met het ijskoude water. HEERLIJK

Als we klaar zijn met genieten van dit paradijsje gaan we naar 'huis' om kleren te wisselen en direct weer weg om te lunchen. We hebben al

afgesproken om op de middag warm te eten zodat we het 's avonds simpel houden. En jaja, we zijn gaan shoppen!  
Fresh food market...Je weet niet wat je ziet....Zoveel keus, zoveel lekkers, een doos met 6 mango's > 2,50 €. Een zonnebril en safarihoedjes bij de pep, en andere dingen in de boekenwinkel.....Waaronder een boek geschreven door de kleinzoon van Verwoerd.  
'VERWOERD, My Journey through Familie Betrayels'' (aanrader!)



Vanochtend schoot ik totaal uitgerust en klaar voor de start wakker omdat het licht was. Ik sta op , kijk buiten zie mooie rode lucht en zet een koffietje voor bij de rusks (*ik ben gek op rusks*) Rik werd ook wakker, uitgeslapen, dus we waren al vroeg in ons eerste park (gratis) Moreleta park kloof nature reserve. Hier maar 5 km vandaan.  
Prachtige wandeling , veel vogels, veel mooie planten/bomen, lekker weer.. lekker poedelen in de beek die hier ontspringt , (*samen met nog veel andere stroompjes*) en dan de Rode Plaatsdam vult. Zalig fris en helder water, vogelkijkhut, bruggetjes....tussen zebra's en impala's doorgewandeld.....  
Na de wandeling vlug naar huis, sandalen aan en de bezwete sokken uit (tis 28 graden) luchtige kleren aan en weer op naar "the mall".

Lekker gegeten, ik een Thibault menu en Rik een Dennis menu : chickensnitzel peppersauce.



## Botanische pracht

Op de planning vandaag : [The Pretoria botanical gardens.](#)

We waren 5 minuten voor het openingsuur (08:00) op de parking samen met een auto of 3 voor ons.

Het kost een hele 55 ZAR ingang pp, geen geld voor zoveel pracht.

Zal de foto's laten spreken, er valt weinig over te schrijven.

Tegen 12 u liep het park helemaal vol, vrijdagmiddag, iemand kwam ons vragen of we wisten waar de "braai ground" was. Er kwam opeens luide muziek uit het restaurant en er liepen massa's schreeuwende kinderen rond, gedaan met het alleen zijn in het park. Dus zijn we gevlucht om lekker te gaan lunchen.

Indisch vandaag, pilau, voor mij net iets te pikant maar wel lekker, Rik vond het heel lekker. De doggybag heb ik in de keuken gezet voor Chad & Pieter.

Thuis gekomen ben ik in het zwembad gesprongen en daarna hebben we gelezen in alle leuke boeken die we mee hebben uit het [Pretoria botanical gardens Herbarium.](#)

Rond een uur of 16 zijn we gaan wandelen, het was bewolkt en het donderde een beetje, zalig.

Heuvel af en op, ene huis heeft grote hekken en elektriciteit daarbovenop, het andere huis heeft geen hekken en een verstrekte voordeur/poort. Er staan een leuk huis te koop om de hoek voor 80.000 .....



MoRRé !!



M'n revolver ligt thuis



Prachtige planten

## RIK-day

*The Tswaing Crater formed some 220,000 years ago when a giant meteorite slammed into the Earth, creating a half-mile-wide crater and destroying all vegetation within a 25-mile radius. Today, a blind salt lake lies at the bottom of the crater, and the area is surrounded by dense tree growth*

Op Rik zijn verjaardag : [Tswaing crater](#).

Net als gister, een kleine 10 minuten voor openingsuur ter plaatse. Het was een vreemde rit, wel goed geplanned. Eerst een stukje snelweg, waar ik een waarschuwing kreeg (*per sms* !) dat ik te snel had gereden. Het gebeurde door het zoeken naar het juiste rijvak voor onze e-tag, we hadden eerder ondervonden dat we er 1 hebben omdat we voor niets in de rij hadden gestaan, want de slagboom ging vanzelf open.

Dus volgde ik een auto naar het juiste "e-tag" rijvak, had ik blijkbaar te snel gereden....

Wel fijn dat je een waarschuwing krijgt en geen boete. De mannen van de airbnb zeiden overigens dat zo'n boete 20 rand is. Gezien er in de sms stond dat de verhuurmaatschappij van de auto het huurcontract zal verbreken zullen we erg goed opletten vanaf nu.

De wandeling helemaal rond het crater lake zal voor mij veel te zwaar zijn, want m'n knie is niet helemaal happy en het eerste stukje vrij steil naar beneden voelde al niet ok. Dus we spraken af dat Rik z'n wandeling zou doen en ik zou voëls kijken.

Ik zag hem gaan, zag hem gaan, zo alleen, op z'n verjaardag... tot hij nog een stipje was aan de horizon....

Best spannend. Langzaam terug naar boven geraakt en ik dacht : laat ik een picknick plaatsje maken *onder en tegen de acacia in wiens schaduw de auto stond*. Als verassing voor Rik als hij terug is.

Ja amai, ik had nog maar de regenjassen neergelegd en er zaten al 10 muggen op mijn been, toen nog 8 op de andere en dus : wegwezen!

Alles in de auto gegooid en een brief gemaakt, op een kartonnen doos die ik aan de autospiegel vastmaakte, goed in het zicht. Ik schreef dat ik eerste schaduwrijke weggetje links in zou gaan. Voor het weggetje 3 pijlen gemaakt met 9 takken. Ik kwam een uitzichtpunt tegen maar kon Rik niet vinden, ook niet met de verrekijker.

Wel een aantal vogels en rust. Zalige stilte.

Opeens dacht ik dat ik Rik hoorde.

*Hmm, zal verbeelding zijn.*

Toen hoorde ik de autodeur. *HMMM hopelijk is dat dat Rik*. Inderdaad, daar was hij dan, pijlen en briefje niet gezien, (*mannen he!*) maar wel een coole wandeling gedaan en 'best dat ik niet mee was' want het was "JeTi stijl".

We waren dus voor de middag rond en besloten dan naar [BUSTOP 7 market](#) te rijden voor een verjaardags lunch.

Nu we bij met daglicht door het township reden, wat grenst aan het park waar de krater is, zag het er wat beter uit, maar toch is het vreemd dat mensen hier in block A of block C (*en zo t/m Z*) dicht op elkaar wonen, naast de vuilnisbelt van Pretoria. Er zijn wel ook hele mooie stenen huisjes bij, in allerlei kleuren. Maar toch....

De markt was met inkom van een hele € (pp) maar best cool. In ieder geval hebben we 1 portie mixed pita pork/lam bij "Cairo" (*1 van de vele kraamjes*)

Gelukkig maar 1 portie besteld want we hebben 1/3 ervan moeten

Zuid Afrika 29/11 → 27-12- 2022

weggooien.

`t Was heel lekker, maar veel te veel. (*en we hebben hier geen kippen*)  
Alle kraampjes bekeken en toen we bij de auto kwamen vroeg Rik "Wat is je nu opgevallen"?

'k Zeg "80% van de mensen is veel en veel te dik en das geen wonder met dergelijke porties"

"Nee zegtie, dat bedoel ik niet" Ik kon niks bedenken. Zegtie `we hebben alleen spullen gekocht bij bruine mensen, niet bij blankies" EN inderdaad, das waar.....

O.A. mooie houten vogels met zwarte poten , voor in de huizen van onze dochters.



Afscheid genomen van Chad & Pieter onze AirBnB eigenaren in Pretoria.  
Heb een stekje van z'n plant mee en zij hebben 4 Belgische pralines gekregen....goede reviews over en weer 😊

## Rustenburg.

We willen niet over de snelwegen, dus rijden we weer binnendoor.  
We komen langs de gekste plaatsjes en de mooiste bergen. Regelmatig stoppen om foto's te nemen.

Hier zie je nog hele hele lange km's oorspronkelijk bush begroeiing, weelderig groen.

We komen in het gebied **"the cradle of human kind"**. Er zijn grotten, infocentra en het hele gebied is niet bebouwd. (eureka) Dit omdat de grond vol met kalksteen zit en de regen erdoor sijpelt en zo grote mangaten maakt. Blijkbaar zijn hierdoor in het verleden mensen "in de grond gezakt" en is dit 1 van de plaatsen waar heel veel, tot vandaag de dag, opgravingen/ontdekkingen gebeuren.

Als het moment komt dat we zullen afdalen in de onderaardse gangen en grotten en ik doe drie stappen van de trap, schiet m'n knie weer



verkeerd. De gids zegt dat we op onze knieën door sommige spleten moeten en de elektriciteit doet het niet dus we moeten met onze smartphones licht maken. Ik krijg het Spaans benauwd (*en heb al visioenen dat ik zou afgevoerd worden omdat ik vast kom te zitten of ergens val/uitglij*) en zeg tegen Rik dat ik niet mee ga. Ga jij maar ! Geen probleem, ik vermaak me wel een uur hoor!!



Dus daar verdwijnt hij de grond in en ik ga terug naar de auto, zet de auto onder een boom in de schaduw en experimenteer wat met m'n camera.

Weer waren wij de eerste op de parking en nu loopt de

parking alweer helemaal vol.

Rik is heel enthousiast als hij terugkomt en wij rijden vrolijk verder naar Rustenburg, waar we eerst even lunchen in Spur, aangesproken worden door een lokale mevr. om op haar karretje te letten terwijl wij (*en zij*) eten. Met een volle buik langs een boekenwinkel terug naar de auto lopen. We kunnen er niet aan weerstaan om binnen te gaan kijken en komen buiten met 6 boeken..... 😊

Onze prachtige logies van vandaag en morgen is **"Airbnb- In Nature"**. Bovenop een berg. Super super super mijn stijl en... doodse stilte buiten, ik hoor alleen de vogels en kikkers. Het staat te koop...al vele jaren.... ligt in en biosphere, wat het zo speciaal maakt, er mag niet meer gebouwd worden . De vrouw des huizes is een vogelaar....Ze is niet meer zo actief, ze kan niet meer mee met de jongeren en allerlei apps en voelt zich vaak achtergelaten als ze op een uitstap gaan. We hebben een Red headed

black barbet gespot, vlak voor het huis. Ans is geboren in Namibië en gaat nog regelmatig terug (*met de auto*) we werden uitgenodigd voor koffie, hebben bedankt maar wel 3 uur zitten babbelen. Dawie is gepensioneerd aeronautical enigneer bij atlas en heeft veel piloten vrienden. Uiteraard kennen ze beiden Scenic air en Wilderness.... Kleine wereld....

### **Waterblommetjies**

Vanochtend na een mugvolle nacht naar Kgaswane park, hier om de hoek. We zijn nog maar een paar minuten in het park en hebben twee "uitzichtpunten bewonderd en er komt onweer aanzetten ! We zien het komen, met bliksem en al en opeens klettert de regen op de auto neer. Geeft niks, even snel als het gekomen is verdwijnt het weer. Het park binnen komen kost weer niets veel 80 ZAR. We gaan een rondje met de auto en komen zebra's, waterbuck, antilopes, bavianen etc tc tegen. Alle kleuren groen zijn vertegenwoordigd in dit park. Kleine riviertjes, grote rotsblokken.

Daarna een wandeling ,we laten de auto op de parking van het info centrum achter. De wandeling zou 5 km zijn, we hebben er maar 2,5 gedaan die tellen voor 15 : het is erg steil veel losse stenen en hoogteverschillen... en erg warm dus we nemen op het einde den shortcut. (*Gelukkig is er GPS*) Hele mooie wandeling, prachtige natuur.

Alle kleuren gesteenten.. kleine watertjes en stilte, zalige stilte.....

We komen terug bij de auto en willen nog een rondje doen, we horen "tak tak tak " en Rik kijkt uit het raam naar de banden, roeptie : "er zit een stuk ijzer in !" Stoppen, kijken en ja hoor, een tenthaak steekt 10 cm uit de band en is er zelfs rond geplooid. Potver! En nu ? We trekken hem eruit en tuurlijk begint de band te sissen.....Pfff...

Vlug terug rijden naar de parkeerplaats bij het info centrum en 1 van de mannen helpt Rik met de reserveband opzetten.

We zeggen dat we een coke voor ze gaan halen terwijl we de band laten herstellen en gaan het park uit met de bevestiging dat we nog mogen terugkomen.

Rik heeft veel stress. 'k Zeg keep calm jong, we laten hem gewoon herstellen. k' Zie opeens een "Supa Quick Tyre centre," (*had dat latent in m'n geheugen*) ik af en rij de garage binnen. Of ze de band kunnen herstellen ? Ofcourse. Een half uur later rijden we weg met een herstelde band en een verbaasde Rik. Hij heeft de technische uitleg gekregen hoe het werkt en hij is maar 50 Zar kwijt voor een half uur werk. Heel blij istie en de stress is even snel weg als het opgekomen was.

We gaan eerst even eten, ik eet vis en Rik een burger, bij TIMSOS.

Een paar boodschappen (*blikjes soda*) bij checkers en weer het park in. Tis lekker weer nu en we laten blikjes soda achter bij het info center want er is niemand. Hopelijk vinden de helpers eerder de blikjes dan de bavianen.....

Als we thuis komen vraagt Ans of we de sms hebben gezien . Nee, want mijn foon bleef thuis. Of we willen supper eten met ze. Wie zegt daar nu



nee tegen ?

We eten dus 2 keer warm vandaag en tis baie baie lekker, zelfs een toetje met ijs erbij!

We kletsen er wat af, blijkbaar zijn we de enigen die door hun uitgenodigd worden voor supper. Het was waterblommetjes kos , rode bietjes, sla, en bulgur. SUPER lekker. We babbelen tot 22u.

Leuke mensen.

## Pilanesberg

Gister hebben we nog lang met Ans zitten babbelen en Dawie kwam ook nog thuis om iets uit zijn workshop te halen om te gebruiken op zn werk. *(Hij is 78)* Toch waren we mooi op tijd in onze volgende airbnb. Doringpoort, vlgs Dawie een township. Pabeleo heeft een schone kamer met lekkere bedden en een warme douche. Ook is hij heel vriendelijk en z'n mama ook.



Het begon me toch op z'n Zuid Afrikaans te donder en bliksemen **NIET NORMAAL.**



geplaveid. God miljaaraar.....

De bedoeling was om heel vroeg te gaan slapen en meteen als het licht wordt opstaan om naar het Pilanespark te gaan. De buien zijn even snel weg als ze opkwamen. Heerlijk geslapen. We staan op en springen quasi direct in de auto. Moh er is hier ook een stenen weg. We volgen de stenen weg, want die komt vast op de tarmac uit. Dju net niet, ong 50 meter rode modder. 'K denk, zouk dat doen? Mobejja, m'n Toyota Urban cruiser kan dat. Opeens gaat ze op zoek naar Urban, in de modder, en dat lukt niet, ze vindt alleen rood slijk en we zitten vast. Na een uur ploeteren in de modder met takken en stenen kunnen we weer naar huis. Een douche, kleren en schoenen wassen.... Tot zover het vroege vertrek ... Pabeleo laat Rik intussen zien dat de weg net om de hoek is en.....volledig

Enfin, we zijn dus binnen 20 min in het park. Prachtig.STIL. groen,....veel gezien en gehoord. Gelunched in het restaurant. Martijns favoriet : kudu steak voor Rik en ik kipsnitzel. Dan nog een safari. 3 rhino's, wharthogs, seekoe,schildpadden, olifanten, zebra, impala, giraffen, vogels, vogels, nog veel vogels (!!), dikdik, gnoes,....prachtige afwisselende natuur, en omdat we geen modder meer wilden zien zijn we

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

op de tarmac gebleven.....Ons modder avontuur heeft ervoor gezorgd dat we goed geslapen hebben vannacht.

## Nylsvlei

Vandaag naar Nylsvlei gereden. Onderweg lekkers gekocht bij pick 'n pay en langs de weg. Prachtige rit, ondanks sommige stukken met potholes. De interessantste plaatsnaam die we tegen kwamen is : zwartwitpensbokwaterfontein. Oefen daar maar eens op!! De crocodile River had heel veel water. We waren door Modimolle heen, nog 9 km naar Nylsvlei en toen .....een grote plas op rode aarde weg. We kijken naar elkaar en zonder veel woorden waren we weer op weg terug. We stoppen voor de inrit van een resort dat we net zagen op de heenweg, willen net het nummer bellen en...daar komt een auto aanrijden. We vragen of er nog plaats is en dat is er. Nu zitten we in een schattige rondawel met keukentje en privé tuin, midden in de stilte. Ze keek naar me en vroeg "are you a birder " waarom ze dat vroeg weet ik niet,maar ze zei dat ik hier meer vogels zal zien dan "down there". Ben benieuwd !



## Luieren

Deze omgeving is zo mooi en rustig. Geen speciale avonturen vandaag. Lezen, kletsen, wandelen, koken en vogels bewonderen.



Rik is toch ook geïmponeerd door de pracht van de ijsvogels.  
(*er is hier geen ijs ,maar goed, what's in a name...*)

## Modimolle (vroeger Nylstroom)

Vanochtend zijn we begonnen met een wandeling, lekker koel. We willen naar het treinstation Jasper dus gaan de poort uit. De oprijlaan is sprookjesachtig mooi met aan weerszijden hele grote jacarandas. Als we de weg rechts naar Jasper ingaan stopt de tarmac na 20 meter en is mooie rode aarde. Heel veel vocht langs de weg, rietachtig gras en soms een gulvert onder de weg. Heel veel sporen van ? **Ja, van wat. Raden jullie maar mee. Van 1 zijn wij Heel zeker** omdat we zagen hoe die gemaakt werd. Antwoord hieronder welke van de miljoenpoot is ? (*heet hier natuurlijk niet Mombasa express*) De weg wordt ook hier onderbroken door een grote plas waar we niet omheen kunnen. (*En dus ook niet met de auto morgen*)

Dus draaien we om zien mongoose wegvluchten en een dikdik. Een paar nieuwe vogels. Het wordt al gauw zweten nu de zon er is, zelfs Rik doet zijn jasje uit! Er komt een bakkie bij een erf vandaan en hij vraagt iets. We verstaan 'm allebei niet echt, wat dichterbij gekomen rijdt hij naast ons en we kletsen eventjes. Boers Afrikaans is nie makkelijk nie. Terug bij onze rondawel ontbijtje en dan naar Modimolle (9km) we zoeken, zoeken iets en vinden/bedenken iets. Als dat maar goed afloopt..... Spannend.

Bij pick n pay lekkere boodschappen gedaan, alleen vlees kopen is lastig. Zulke enorme stukken en veel. Uiteindelijk kiezen we gehakt voor Macaroni. Op de terugweg stoppen we bij de biltong winkel en bij een mama langs de weg waar we fruit kopen voor 6€... Een blanke artieste is de lelijke brug aan het schilderen met nog 2 lokale vrouwen. Cool ! Vanmiddag een kleine operatie : met een injectienaald voor een koe een splinter uit mijn duim gehaald. Ook een teek uit m'n nek geplukt. Nog wat gelezen, genummerd en gaan betalen want morgen het traject naar Tzaneen.

Op weg naar Tzaneen

Er zijn soms wel soms niet verkeersborden.... Blijkbaar hebben we er (*weer*) 1 gemist want net na een enorm groot

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

township (*Pietersburg/Polokwane*) worden we aan de kant gezet door traffic Police ....We hebben allebei goed op de borden gelet en altijd 10 km/u trager gereden.....Hij wil m'n rijbewijs. Ja jeetje, waar is dat zelf. Niet meer gezien sinds het huren van de auto op de airport.....Zoek zoek, koffer uit de auto, zoek zweet, mopper mopper, zoek. Opeens valt mijn €, was bij m'n paspoort. Yes. Hij kijkt ik barst in krokodil tranen uit en zeg dat er een bord gestolen moet zijn, want ik let heel goed op. Hij zegt "get in the car" .Rik heeft z'n raam niet helemaal open gedaan in het begin,



maar ik nu wel, 'k Zeg dat ik nooit meer naar ZA. komen hij zegt " ok I Will not writing you" . Bam, wegwezen. Pas nu ik een pannenkoek zit te eten en Rik een english breakfast bedenkt ik (*en Rik bevestigt datie daarom het raam niet helemaal opende*) dat de agent over de deur hing met z'n handen naar binnen om een 'tip' in te leggen zoals Ans ons

vertelde.

## Tzaneen

Lekker geslapen in een rustige woonwijk, de Dennestreet. Vanochtend een wandeling in de wijk. Maar liefst 4 kerken in een straal van 500m. Een hele grote school en heel veel 'offices' waar je bijlessen kan volgen. Hele hele mooie oude bomen en cactussen met frangipane bloemen!!! En....tadaaaaa voor Rik 5€ voor mij 8,50



Zuid Afrika 29/11 → 27-12- 2022

(check google maps : Tzaneen, Dennestreet en kijk hoeveel kerken)

## Sabie

Vanuit Tzaneen zijn we door de bergen naar Sabie gereden via Pelgrims rest. Weer zijn we tegengehouden door een politie. Een vriendelijke deze keer, gewoon routine check en veel lachen. We zijn over de olifantsrivier gereden en voorbij Londen en Liverpool.....



Beetje veel

Amaikes, nog een keer een dramatisch onweer..... Nonstop flitsen en meteen erop zwaar rollende donderslagen...Echo tussen de bergen ..Rik zei op een geg moment " `kZal toch de stekker met laders uit het stopcontact trekken " Pas na een heel concert ging het bakken

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

stortregenen. 'k Dacht "oei, daar gaat de wandeling naar Bridal Fall's" (slechte weg)

Vanochtend Rik wakker gemaakt voor koffie wegens de "load sched" : Om 07:00 het elektrisch uit=geen warme koffie.

We waren de eerste op de parking bij bridal falls ,om de wandeling te starten (*dat was de bedoeling en de weg viel mee*)

Best dat wij **Jens** hebben. Dank zei hem hebben we jaren geleden goede wandelschoenen aangeschaft. Voordien wandelden we op sportschoenen, of andere 'makkelijke' schoenen.

Vandaag kwamen de echte wandelschoenen voor de zoveelste keer echt goed van pas, sterker nog, zonder Salomons zouden we nooit boven geraakt zijn. En heel zeker uitgegleden . Rond 11u waren we weer thuis, beetje zonnen, beetje lezen en dan Sabie in om een lunch te zoeken.

Lekker, bij Sabie brewing Co.

Gisteren nog vergeten zeggen dat we een koffie/boeken winkeltje hebben hier en er lang gesnuisterd hebben. Schattig boekje gevonden, waar ik heel blij mee ben



Wereld zonder internet

Vreemd. Zonder internet kan je niet 'even' opzoeken hoe hoog de berg is. Of er nog nieuws is op WhatsApp. Of er een restaurant is in Waterval-boven..... Als internet weer terug is zie je dat alles gewoon ok is. Penzi heeft een duif gevangen (*en in huis gepluimd*), de berg aan wiens voet wij nu logeren in een oude stal is 1500m hoog en Waterval boven is een quasi dood dorp. Er is wel een goederentrein die kolen naar Maputo brengt 2 keer per dag. Gisterochtend was het licht bewolkt en hebben we ons in de frisse van de ochtend de berg op geworsteld over een koeienpaadje door riviertjes en werden beloond met prachtig uitzicht en wat verderop een mooi stuk hout. Dat bleek een dode koe te zijn met grijs/bruin vel die er al heel lang lag. Geen hyena's of gieren.....Toen we

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

met lekkere honger naar het dorp wandelden bleek, dat er geen enkel restaurant was.... Er was eigenlijk helemaal niets. En toen.....begon het te stoptreinen en donder/bliksemen op klaarlichte dag ,en geen klein beetje.....We konden schuilen onder een afdak van een leegstaand gebouw waarin strobalen en valse zonnebloemen liggen te verkommeren. Algauw regende het zo hard dat de kleine gastjes in de ijzeren golfplaten stroompjes lieten lopen op en naast ons. Overgestoken naar de andere kant wat het dak van de drankwinkel overstak en dat bleef wel droog. De sterke drank is hier achterlijk goedkoop, 750ml Black label voor 25 rand. Veel slachtoffers van apartheid drinken hun frustratie weg lazen we in het boek van de kleinzoon van Verwoerd. De Amsterdammer, oprichter van de republiek Z.A. ,premier die de architect van apartheid was in eind jaren 50 begin 60





## Gebombardeerd

Vannacht met donder, daarna met mist tussen 'onze' bergen, vervolgens met drama, gevolgd door zuid Afrikaanse babbelaars en tenslotte met Epa!

Donder en bliksem zijn we intussen gewend, er is 40 mm regen gevallen vannacht. De kikkers vonden het geweldig.

Het werd licht en het zag er heel spooky uit buiten met opstijgende vocht en laaghangende wolken. Heel cool wel.

We gingen dan de buurt verkennen met de auto want gister hebben we alleen de hoofdstraat gezien en die was doods. Nu zijn we aan de andere kant van de spoorlijn gaan kijken en dat is blijkbaar de blanke wijk. Alweer veel kerken, allerlei soorten. We zien een bord Mozambique train



disaster, hmm. We parkeren en volgen te voet de weg. "We remember the 63 Mozambican workers who tragically lost their lives in the Waterval boven train disaster 16 nov 1949" Op de terugweg naar het dorp komen we een "Baptist kerk" tegen met een begraafplaats ernaast.

Parkeren weer 'k wil kijken.

Rik blijft zitten in de auto en ik ga kijken.

Kom ik terug staat er een Suzuki naast onze, twee mannen aant't kletsen. Ik vraag "Stoor ik" Zegtie "ja, gaan jij maar nog bietjie kijk"

Ik sluit me aan bij de babbels en we krijgen allerlei adviezen, van vissen tot bloemen, van watervallen tot eetplekke. Ook weet hij te vertellen dat

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

hij zelf treinbestuurder was en zijn vader zei dat het disaster door hoge snelheid was, maar zelf denkt hij een losse rail geweest is. We wisselen adressen uit en gaan. Eerst naar de eetplek die Hennie ons adviseerde. Dat was lekker!!! Daarna stoppen we bij de verlaten tunnel en waterval. MOOI, leuk advies van Hennie. via de supermarkt naar huis en stoppen even bij een oud, verlaten, overwoekerd kerkje. RIK loopt rapper rond dan ik en hij wordt aangesproken door de bewoner ! Een magere blanke man die vraagt of we de cirkels al hebben gezien? Hij babbelt een half uur over alles, UFO's die die cirkels maakten, hij ziet regelmatig ufo's. Horoscopen... Best grappig.

Als we weer thuis zijn tijd voor een theetje met een koekje en wat lezen. Komt de eigenaar van deze plek vragen of we een degustatie willen ? Natuurlijk willen we dat graag. Baie baie lekker wast!!!! We hebben ook EPA! Gekocht om mee naar huis te nemen.



## Malieveld & Daggafontein (*Springs*)

Vanochtend om 07:15 stonden we een uur later dan de bedoeling was aan de gate van Marieveld bird sanctuary. Jaja we gaan vogelen, een IBA Ramsar site kan je niet laten liggen. 't Was in ieder geval heel er de moeite. Prachtige wetlands, heel veel te zien, veel schuilhutten. Rik wandelde van schuilhut naar schuilhut. Pas om 11:45 gingen we weer naar buiten. Flink hé van Rik, zoveel geduld !



We zijn dan naar een ....rara....MC Donald gereden in Springs....want helaas was het steakhouse gesloten (failliet) Het slaatje was best ok, de sommige broodjes juk. 't Was dan de bedoeling om de "art nouveau architectuur" te bekijken, jonge wat een vieze drukke bedoening in Springs. Een dubbel Mombasa. Bah. Vlug weer weg (*het contrast met de*

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

*natuurpracht echt een shock )*  
Vlug 'naar huis' genieten van de tuin.



De tuin van B@home

Rond 16:00 wast afgekoeld en zijn we "de stenen bergen" aan de overkant van de straat gaan onderzoeken. Blijkbaar was hier vroeger een goudmijn. Er waren veel mensen op de bergen aan het werk. Blijkbaar kan je nog goud filteren door bepaalde stenen kapot te slaan en dan "te laten filteren". Allerlei kleuren stenen heb ik gevonden...  
k weet nog niet of ik ze meeneem....Op de foto zie je hoe de de goudmijn er vroeger uitzag, met gebouwen, woonhuizen.  
ALLES IS WEG.  
Hier en daar stukken beton in de grond, een luchtkoker, etc etc. Zo zijn en waren er 600 mijnen alleen al rond Johannesburg.  
Niet al te best voor mens en milieu lezen we **na** onze exploten.....



## Klipkop conservancy

Alweer met ons gat ...In de boter. Onze volgende (en laatste) stop. Klipkop conservancy een airBnB van een artieste. Als je naar de "bestemming van die dag" rijdt ist super spannend waar je terecht komt. Heel soms dachten we "hmm rare buurt,zouden we niet beter omdraaien" Deze plek is nog paradijselijker dan Epa!

Op weg hierheen passeerden we niets speciaals en op de boeking stond dat we om 15:00 konden inchecken. We waren wat vroeg dus reden we wat verder door naar Bronkhorsterspruit. (*je zou dat moeten spellen...*) Even wat rondlopen en rara wat kom ik tegen? Een 2dehands winkel 😊. Cool. Rik minder enthousiast. Toch gaat hij mee naar binnen en 't Was best cool. Uiteraard kunnen we niks meenemen, we hebben al zoveel

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

gesprokkeld om mee te nemen naar huis dus het blijft bij een koektrommel om stekjes te verstoppen. We eten in een restaurant "die Stoep" echt Zuid Afrikaans Boboti.

Amal, das anders dan een pakje van Knorr....

Als we terugrijden richting Klipkop passeren we Bronkhorsterspruitdam en een grappig standbeeld :

We slaan linksaf, de galerei van [Anton Smit](#) tegen.

Hij komt exposeren in Genk Belgium. Was een grappig bezoek.



We zijn stipt om 3 uur bij de ingang van Klipklop, registreren en rijden binnen.

We zien op weg naar onze logies bisonen en zebra's. Voelt als Silole. We rijden een km of 2 verder de oprijlaan op van Ilyn pottery. Vriendelijke mensen en 4 honden komen ons begroeten. Hennie & Myra en hun 2 dochters. Ze hebben hetzelfde prachtige lange haar als ik vroeger (*kleur inclusief*)...ik kan het niet laten om eens aan hun haar te voelen, het voelt zelfs hetzelfde. Onze rondawel is perfect, supercool. En de omgeving wow<sup>2</sup>.

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

Artistiek, potjes in bomen, planten overal....voel je'm ...

We parkeren de auto , stappen uit, kletsen een half uur en worden prompt uitgenodigd op de BBQ.

Dat is voort eerst dat ze dat doen met gasten (*net als Ans&Dawie*)



We gaan nog ff beentjes strekken in de omgeving, buiten de poort. Zien wat zweefvliegers en hanggliders passeren, en al gauw is het tijd voor onze , voorlopig, laatste braai in Zuid Afrika....

Zuid Afrika 29/11 -> 27-12- 2022

Het hoeft niet gezegd dat het enorm smaakte errug lekker was en het gezelschap TOP. Leuke kerst gehad !!  
We gaan in de toekomst misschien huisruil doen.





## BBBB

**B**irdwatching at Rietvlei, **B**arbecue at Ilyn **B**ack to **B**elgium tommorrow.....



Op onze allerlaatste dag doen we nog een rondje natuur in Rietvlei. Rik wandelt van vogelkijkhut naar vogelkijkhut, terwijl ik ... vogels kijk.

Auto inleveren : surprise : ondanks de sms'sen geen boetes te betalen 😊

Goodbye South Africa, we'll be back.

27 DEC 2022

**Johannesburg (JNB) ✈**

**Addis Ababa (ADD)**

ET 808 - Operated by Ethiopian Airlines

28 DEC 2022

**Addis Ababa (ADD) ✈**

**Brussels (BRU)**

ET 724 - Operated by Ethiopian Airlines

**RiNique**